

# ‘Ik had helemaal geen feeling met tuinen’

Toen André en Annelies Buikema dertig jaar geleden een bouwka­vel te koop zagen staan in het plaatselijke krantje *De Niederper* konden ze die kans niet laten schieten.

Tekst en fotografie: Liesanne Schoon



*'De grond van de bureh is maar één keer te koop'*



Annelies had maar twee wensen voor haar nieuwe tuin: een grote vijver en een aantal terrassen.



“W e woonden in een rijshuis in Winkel, dus het was een hele overgang en best een avontuur”, zegt Annelies. “Er was nog een ander stel geïnteresseerd in de bouwkaavel, maar die kwamen niet rond, dus we waren enorm blij dat we uiteindelijk de kavel konden kopen. We begonnen onmiddellijk met het maken van plannen voor het huis en de tuin. Nét toen we alles hadden bedacht belde de gemeente of we nog 3.300 m<sup>2</sup> grond extra bij wilden kopen. In eerste instantie leek ons dat geen goed plan. De tuin die we bedacht hadden, was voor ons idee precies goed en ik had helemaal geen feeling met tuinen.”

#### GROND VAN DE BUREN

“Maar mijn stiefvader zei: ‘altijd doen!’”. Grond van de buren is maar één keer te koop. En zo geschiedde. Toen hadden we ineens een heel perceel. Alle plannen werden omgegooid en we wilden het huis zo situeren dat we de tuin konden betrekken bij het huis. Tuingericht wonen leek ons erg mooi.” Ook het plan voor de schuur veranderde. “We moesten nu ook ruimte hebben voor al het tuingeredschap.” De “tuin” was op dat moment een weiland met greppels. Er zat een sloot omheen en verder niets. “We moesten echt even bedenken wat we ermee wilden gaan doen. Beesten wilden we niet, omdat we

destijds allebei een drukke baan hadden. Dan moest het tuin worden. We belden Peter Bossen op ons te helpen. Peter zei tegen ons: ‘Annelies, ik heb ook nog nooit zo’n grote tuin aangelegd maar we gaan ermee aan de slag.’ Een dag later stond hij voor de deur met een groot stuk behang, toen zijn we gaan schetsen. Inmiddels, dertig jaar later, is Peter natuurlijk enorm ervaren, maar voor hem was het toen ook de eerste keer. We zijn nog steeds enorm blij met de basis die we toen gelegd hebben.”

#### ZONDER EXACT PLAN GAAN GRAVEN

“Ik had eigenlijk twee wensen voor de tuin: een grote vijver en een aantal terrassen. Dat zou gelijk de ruimte opvullen. Peter bedacht dat het twee vijvers moesten worden en zei: ‘zorg dat je aankomend weekend thuis bent, want dan gaan we graven en maken we het ontwerp ter plaatse.’ Koos Blauw kwam met de kraan en tijdens het graven bedachten we met elkaar hoe de vijvers eruit moesten komen te zien. De grond die uit de vijvers kwam gebruikten we voor de wal die om het perceel heen ligt. Dit zorgde direct voor een mooie afkadering van de tuin en beschutting. Daarna bedacht Peter een plan voor begroeiing bij de wal en maakten we de bomensingel met langzaam- en snelgroeiers. Zo kregen we al snel meer beschutting en groen in onze tuin.”



‘ER IS EEN  
HEEL EIGEN BIOTOOP  
ONTSTAAN’



**WIE:** André en Annelies Buijkema  
**WAT:** vrijsstaande villa met grote tuin  
**WAAR:** Winkler  
**OPPERVLAKTE:** 3.912 m<sup>2</sup>  
**BIJZONDER:** verkocht via Klaver Makelaardij

"Inmiddels zijn de snelgroeiers er alweer uit en hebben de langzame groeiers het helemaal overgenomen. Om de tuin verder in te richten maakten we destijds simpele borders, terrassen en houtpaden. Vijftien jaar geleden hebben we een modernisering doorgevoerd met een andere architect uit Nedorp, Joep Luitjes. De bestrating hebben we strakker gemaakt en de houten paden eruit gehaald. We hebben meer grassen geplaatst en de tuin wat onderhoudsvriendelijker gemaakt, zodat we in de zomer rustig drie weken op vakantie kunnen. Nu dertig jaar later hebben we echt een heel volwassen tuin die onderhoudsvriendelijk is."

**VEERTIG VERSCHILLENDE VOGELS**

"Inmiddels zijn we ervaren tuinders geworden en weten we precies wat we in welk jaargetijdje aanpakken. André is van het zware werk en ik pak de andere taken op, zoals het bijhouden van de kanten, het snoeien en het vechten van de houtwal. Het is ook prachtig om te zien dat er een heel eigen biotoop is ontstaan; er leven ontzettend veel dieren in de tuin. Zo hebben we in het voorjaar op de heuvel een haas met haar jongen gezien en ook het ijvogeltje wat aan het vissen is in de vijver is een vaste gast. Ik heb bewust een vogelcursus gedaan om alle vogels te leren kennen. Inmiddels heb ik al veertig verschillende soorten vogels in onze tuin gezien. Zo'n vogelcursus is echt een aanrader."



**'WE LATEN DE REST MEER OP Z'N BELOEP'**

"Er is altijd wat te beleven met zo'n tuin. Vroeger hadden we bijna geen tijd om de krant te lezen, want er is altijd iets te zien. Eenden in de vijvers, ruziënde vogels, vissen die opspringen... Maar ik vond het altijd heerlijk om na een lange dag op kantoor lekker in de tuin aan de gang te gaan; even met je handen in de modder. Na een zware dag pakte ik een ruig stuk aan om lekker met een schop aan de gang te gaan en na een relaxte dag kon ik bij wijze van spreken met een nagelchaarthe de kantjes knippen. Ondertussen leerden we ontzettend veel van het tuinieren. Zo zijn we bijvoorbeeld zes jaar terug gestopt met het doodspuiten van onkruid en bemesten we het gras niet meer. Tussen de straten wil ik het heel graag netjes houden, de rest laat ik meer op z'n beloop."